

# Jarne Peeters

Jarne geeft al vier jaar met volle goesting les. Als kind speelde hij al schooltje met zijn zus, zijn oma ... Zijn droom is werkelijkheid geworden. Lesgeven is zijn passie. Het belangrijkste voor hem is kennis overbrengen en iets betekenen voor de leerlingen. "Als ze mij binnen tien jaar terugzien, hoop ik dat ze zeggen: meester Jarne was er voor mij."

## Waar sta ik voor?

Ik probeer graag nieuwe dingen uit en integreer ICT en multimedia waar het mij kan helpen om efficiënter les te geven. Een dag- of weekcontract was vroeger op papier, nu doe ik dat via google docs en krijg ik een heel mooi overzicht. Via een google enquête bereid ik socio-emotionele gesprekken voor. Zo heb ik meteen aanknopingspunten voor die gesprekken. Ik weet dat er ook gevaren zijn. Niet alles wat je op internet vindt, is waar of correct. Ik zorg voor een mengeling, dus we doen niet alles met de iPad. Ik wil leerlingen voorbereiden naar het middelbaar toe, door presentaties te maken, samen te werken in documenten, enzovoort.

TEKST

Caroline Vanpoucke

FOTO

Celien Clerkx - C' You photography

## Wat wil ik?

Ik wil dat mijn leerlingen zich goed voelen, pas dan komen ze tot leren. Welbevinden staat voor mij op nummer één. 's Morgens en 's avonds zorg ik voor een een-op-een moment via een high five, een vuistje, een handshake, ... Zo kan ik screenen hoe ze zich voelen, wie ik nauwer moet opvolgen. Ik merk de impact. Ze luisteren, hebben respect voor mij en zien mij als een vertrouwenspersoon. Ik werk ook met een gevoelsmeter. Als meerdere leerlingen op 'geïrriteerd' of 'gespannen' klikken, dan geef ik hen extra aandacht. Als er iets is wat ze niet of moeilijk durven zeggen, schrijven ze het op en stoppen ze het in het zorgendoosje. We kunnen dat dan bespreken.

## Waarover ben ik bezorgd?

De diversiteit in het team. Het is goed voor leerlingen om heel verschillende leerkrachten te hebben. Elk met hun eigen aanpak. Dan hebben de leerlingen na al die jaren van alles wat geproefd. Ik vind het spijtig dat er zo weinig mannelijke leerkrachten zijn. Mijn leerlingen in het vijfde hebben voor het eerst een meester. Ze vinden dat fijn en ook de ouders zijn blij. Van een juf kan je leren, van een meester natuurlijk ook. Ik snap niet waarom lesgeven mannen niet aantrekt. Waarom wordt het niet meer gepromoot?