

Raphaella Erochin

Na een jaar vroedkunde waarin ze niet echt kon aarden, wou Raphaella een andere richting uit. Ze had in het secundair een vrijwillige stage gedaan in een kleuterschool en dat vond ze heel fijn. Die ervaring kwam terug naar boven en dus stapte ze de lerarenopleiding in. Vorig schooljaar werkte Raphaella als coteacher in een klas peuters en kleuters. Dit schooljaar had ze al één interimjob. Raphaella zit ondertussen niet stil. Zo volgt ze een online cursus over de psychologie achter de kindertekening.

Waar sta ik voor?

Ik heb gemerkt dat het welbevinden heel belangrijk is. Als de kleuters zich niet oké voelen, niet goed in hun vel zitten, zeker de instappers, dan kan je eigenlijk niets doen. Als je echt tijd maakt voor elke kleuter, dan doet dat veel aan de band die je creëert. Ze komen rapper naar je toe, ze zien je veel meer als een vertrouwenspersoon. Mijn collega stuurde daarstraks nog dat er kleuters zijn die naar mij vragen. Ze hebben mij onthouden! Dat vind ik zo fijn.

TEKST

Caroline Vanpoucke

FOTO

Studio Maurice Beringen

Wat wil ik?

Ik wil zoveel mogelijk de maatschappij en de actualiteit in de klas brengen. Geen cliché's, geen grootouders met pruiken en parels (lacht). Toen we werkten rond het thema boerderij zijn we bijvoorbeeld geen koe gaan melken maar hadden we als activiteit zelf melk maken en gingen we in op lactose intolerantie en alternatieven zoals soja- en amandelmelk. Het leven vandaag, dat moet je in de les verwerken. Zeker bij de oudere kleuters kan je daar dieper op in gaan.

Waar ben ik bezorgd over?

Er mag meer aandacht zijn voor 'duurzaamheid' op school. Op het einde van het schooljaar kreeg ik mooie cadeautjes. Dat is super lief, maar ze kunnen ook in duurzaam materiaal ingepakt worden. Ook als wij kleuters een cadeau meegeven wordt het snel in een papertje of plastic gedraaid, zonder nadenken. Is het wel van deze tijd om materialen eventjes te gebruiken om daarna weg te gooien? Is het nodig om lesmaterialen te lamineren? Moet je alles nieuw aankopen voor in je klas? Tweedehands of in de kringloopwinkel zijn ook echte pareltjes te vinden.

