

# Laura Caeldries

Als dochter van een kleuterjuf niet voor onderwijs willen kiezen, maar er via de hobby paardrijden toch in terecht komen. Een sprookje over een prinses op een wit paard. "Doordat ik in mijn vrije tijd paardrijlessen begon te geven en ook tijdens de kinderkampen de touwtjes in handen nam, kreeg ik de smaak te pakken."

## Waar sta ik voor?

Ik vind het superbelangrijk dat iedereen zich goed voelt, ook de leraar zelf. Ik sta in een school met heel wat starters. Soms spannend, maar we zijn een jong team, met superleuke leraren en we hebben een goeie band. Ik heb twee parallelcollega's. We overleggen veel, ook met onze begeleider op school. Ik ben blij dat ik daar altijd terecht kan met vragen over lessen of hoe met mijn klas omgaan.

TEKST

Christof De Mol

FOTO

Guido Van Damme

## Wat wil ik?

Dat iedereen zich thuis voelt op school en in mijn klas, ikzelf dus ook. Want we zitten vaak en lang in onze klas.

Ik maak er een rustige maar gezellige omgeving van. Ik laat een thema leven in de klas. Ik zorg voor een hoekje met kussens en knuffels van de kinderen waar ze elke dag kunnen liggen lezen.

Ze doen dat hardop voor hun knuffel of stil met hun knuffel die zo hun leesvriend wordt.

## Waarover ben ik bezorgd?

Twee nieuwe kinderen in de klas zijn zwakker in Nederlands. Ze zijn al even in België, dus verstaan veel, maar sommige dingen gaan nog moeilijk. Ik vind dat ik zelf nog sterker in mijn schoenen moet staan om hen te helpen en dat we extra tijd zouden moeten hebben om te leren schrijven en lezen. OKAN-uren krijgen ze immers niet meer. Maar ik heb tijd nodig om iedereen te helpen, ook voor andere vakken. Kortom: geef me tijd en expertise!

