

Nathalie Vermoesen

Na wat omzwervingen staat Nathalie nu in een basisschool in centrum Aalst. De binnenstad. Meer kansarme gezinnen, meer uitdagingen ... een bewuste en geëngageerde keuze, blijkt. "Mijn tweede jaar in Sint-Jans-Molenbeek bracht me veel bij: zeer goede aanvangsbegeleiding, veel bijscholingen, een vaste co-teacher, fijne ondersteuning, super dankbare kinderen en een toffe sfeer. Een prachtig jaar! Ben enkel omwille van de afstand toch niet daar gebleven."

Wat wil ik?

Er zijn veel kinderen die zorgnoden hebben, maar niet elke (SES-)leerkracht kan daaraan tegemoet komen. Ik wil nog beter ondersteuning geven en voldoende manieren vinden om iedereen te helpen, ook al spreken ze geen Nederlands of zijn ze niet mee met de leerstof. Ik heb al veel bijgeleerd over differentiatie en de vele manieren om dat te doen. Meer via expertise van mijn collega's dan door bijscholingen. Als beginnende leraar kom je met veel ideeën af, maar het is belangrijk te luisteren naar collega's die er al lang staan. Zo heb ik veel geleerd over wat ik nodig heb om les te geven.

TEKST

Christof De Mol

FOTO

Foto Studio Yves

Waar sta ik voor?

De collega's op school kennen me voor mijn flexibiliteit. Ze mogen me alles vragen als SES-leerkracht. Ik ben een duizendpoot en bied hulp in het eerste, maar even goed het zesde leerjaar. Ik zie veel mogelijkheden maar probeer vooral structuur te geven aan de kinderen. Ik deed dit ook in mijn eerste jaar, maar sta nu veel verder. Ik leer ook van SES-leerkrachten die al langer bezig zijn. Ik kan daar naar opkijken. We zitten maandelijks samen, en gaan bij elkaar ten rade.

Waarover ben ik bezorgd?

Ik had al kinderen in mijn klas die enkel Franstalig waren. Lessen zouden gegeven moeten worden in Frans, Engels, Nederlands tegelijk. Dat is nu niet altijd mogelijk. De thuistaal inzetten zou tijdelijk moeten kunnen. Het zou goed zijn om de kinderen voldoende klaar te stomen om mee te kunnen in de klas. De anderstalige nieuwkomers bij ons in Aalst komen vooral uit Brussel, zij hebben geen recht op onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. En als je wel uren krijgt, is het vaak te weinig om er echt mee vooruit te kunnen.

