

TEKST  
Rik Renckens

BEELD  
Charles Deluvio



# Feest van verbinding

**Z**o zou het moeten zijn: Kerstmis, een feest van verbinding. Families die samenkomen, ontmoetingsmomenten voor gemeenschappen, gevulde kerken en feestzalen. Zo wordt Kerstmis iets dat je deelt met anderen,

met je grote familie, met velen rondom je.

Moet het dat zijn?

Waar ligt de kracht van verbinding?

Toch niet in het kwantitatieve!

Welke kwaliteit vraagt Kerstmis?

Kan Kerstmis een verbinding zijn met je ziel, met wat je bezield?

Heb je nog een ideaal?

Waar ligt jouw droom?

Een eindje verder dan je bucket-list?

De kribbe biedt een ideaal aan: voedsel worden voor anderen.

Kan Kerstmis een verbinding zijn met de diepte van het bestaan?

Wat is voor jou het levensgeheim?

Geloof je in een diepere kracht?

Of zit die alleen in de hemel?

De kribbe biedt een antwoord:

Hij is in een mens zichtbaar geworden.

Kan Kerstmis een verbinding zijn met je zijn?

Kan je gelukkig zijn met jezelf, met je leven, met wat er is?

Heb je kracht om door te gaan in het duister en vertwijfeling?

De kribbe biedt een lotgenoot aan: als een vriend, met jou begaan.

Kerstmis kan verbinding brengen, bij voorkeur in jouw binnenste.

Je hebt er dus geen anderen voor nodig.

En als die anderen er dan toch zijn: geniet van hen en met hen.

Laat je niet afleiden door de lekkere hapjes.

Proef van wie zij als mens zijn en wat zij te bieden hebben in en aan onze wereld.