

Het is er hemels mooi, daar tussen de groen beboste heuvels van de Pantaron bergketen in Mindanano. Hier wonen de Ata-Manobo's, een inheemse bevolkingsgroep. Velen leven nog volgens eeuwenoude culturele en agrarische tradities. Het gaat om zo'n 9.000 mensen in 90 gemeenschappen. Hun land speelt een hoofdrol in hun dagelijks leven.



Zo doen ze het in de Filipijnen

Strijd voor land en toekomst

TEKST

Caroline Vanpoucke

BEELD

Marian Willekens

Het Pantarongebirge heeft veel natuurlijke rijkdommen en is daarom het doelwit voor de ontwikkelingsagressie van de houtkapindustrie, mijnbouw- en energiebedrijven. De overheid ziet

niet om naar de mensen die in de regio wonen. De tientallen middelbare en lagere scholen werden opgericht door ngo's en de mensen zelf. Een doel is om van de studenten van vandaag



de leerkrachten van morgen te maken. Zo kunnen de Manobo hun eigen onderwijs in handen nemen. De kinderen zijn enthousiast over de school, de aanpalende boerderij, medicinale tuin. "De school geeft ons hoop," zeggen ze. De dorps-oversten zijn dankbaar: "We willen vooruitgang en ontwikkeling, geen plundering, onderdrukking en uitbuiting. We willen dat onze kinderen leren lezen en schrijven, dat ze de wereld ontdekken en kunnen zorgen voor onze veiligheid."

Filipijs president Duterte voert al jaren oorlog tegen deze scholen. Het leger en paramilitaire groepen bezetten, sluiten en vernietigen scholen. Duizenden kinderen wordt onderwijs ontnomen. Leraren worden bedreigd en vermoord ... Onderwijsvakbond Alliance of Concerned Teachers (ACT) roept op om samen met hen de scholen te verdedigen. Want onderwijs is een recht. #Save-OurSchools