

TEKST  
Rik Renckens

BEELD  
Lopolo

# De microbe



**D**e week van Hemelvaart wordt een belangrijke week: dan komen er weer leerlingen naar school. In het beste geval, de eerste, de tweede en de zesde leerjaren.

Scholen hebben zich drie weken voorbereid: dat was al een hele opdracht, want als je op afstand moet vergaderen, als je niet met velen in dezelfde ruimte mag, als er misschien ook nog mensen uitvallen wegens ziekte,

of, als er zelfs collega's gestorven zijn aan corona, ga dan maar eens als ploeg de puzzel leggen en je school veilig en wettelijk in orde maken.

De term Hemelvaart is altijd wat misleidend: hij geeft de indruk dat je naar boven moet kijken, naar de hemel.

Ook al staat er bij dat Bijbelverhaal de waarschuwing 'Blijf niet naar de hemel staren',

toch roept de naam die bekoring op. Corona heeft nu dit voordeel: het brengt ons met onze voeten op de grond,

het geeft ons zoveel uitdagingen dat Hemelvaart er alleen maar echter door kan worden.

Dat feest wil er bij christenen impriënten: juist nu Jezus niet meer op de aarde rondloopt, nu is het aan jullie, levende mensen, om in zijn geest te bouwen aan Gods rijk.

In zijn geest?

Ik voelde die geest in juf Rita, die in het tv-nieuws getuigde:

"Ik wil mijn kinderen terugzien.

In die lessen op afstand mis ik het contact, de actie en de interactie met de kinderen.

Waarom ben ik leerkracht? Toch daarvoor!

Ik kom terug, zo vlug als het kan, om te helpen in andere klassen."

En dan gaf Rita aan:

"Als je de onderwijsmicrobe hebt, dan ga je voor je leerlingen om ze iets te leren."

Velen in het onderwijs zitten met die microbe, een microbe die sterker is dan covid-19.

Is die onderwijsmicrobe bij velen ook niet gevoeld door de goede geest van het evangelie?

Mag die geest de onderwijsmicrobe voeden van allen die er werken.

Dat zij creatief zijn in het aanloperen.

Dat zij flexibel zijn in de taakinvolving.

Dat zij bezorgd zijn om alle leerlingen.

Dat zij verantwoordelijkheid opnemen voor ieders veiligheid.

Dat zij geëngageerd zijn voor de mentale en fysieke gezondheid.

Scholen en onderwijsmensen die daarin slagen,

zij doen het niet voor het applaus,

maar zij verdienen het ten volle, op aarde en in de hemel.