



RIK RENCKENS

Hij leeft bij kinderen

Je hebt haar misschien ook gehoord: de 12-jarige Sara, in het programma 'Kinderkopjes'. "Je gelooft in Jezus?", zo vroeg de journaliste. "Ja, maar niet alles. Bijvoorbeeld niet dat Hij na drie dagen uit zijn graf sprong." Sara is twaalf en zij denkt verder dan het letterlijke: zij is letterlijk 'verstandig' met haar geloof bezig. "De evolutieleer staat voor mij niet in tegenstelling met de Bijbel", zegt zij bijvoorbeeld ook. "God en de oerknal, die kunnen samengaan". Er werd zelfs een woordspeling rond gemaakt: God is een 'Knalgod'. Maar Hij is "geen tovenaars die de wereld kon veranderen, als wij maar genoeg zouden bidden". Neen, "Het is aan de mens om de wereld beter te maken."

Heb jij dat ook soms in je klas of school, dat kinderen je gelukkig maken met wat zij te zeggen hebben? Zij zorgen voor het nieuwe leven in het hart van ons en van hun omgeving. Zij zijn een belofte voor de toekomst: zij hebben door wat er gaande is, hun overtuiging heeft nu al niveau.

Sara is misdienaar op zondag. Een ander engagement van haar: zij is metekind in een leefgemeenschap van De Ark, een inclusieve woonvorm, waar ook mensen met een handicap wonen. Haar metekind is een jongere met syndroom van Down, misschien dubbel zo oud als Sara. "Hier word je niet uitgelachen, daarom kom ik hier zo graag", zegt Sara. Daar voelt zij een ander niveau van samenleven: zo zou het overal in de wereld moeten worden.

In de paastijd wil ik veel aan Sara denken. Zij maakt voor mij de paasboodschap concreet. In haar woorden en in haar doen ontwaar ik de verrezen Jezus, die op vele manieren verder leeft. Soms kunnen christenen van nu Hem zien. Ook kinderen kunnen Hem doen leven.