

BEGIN SCHOOLJAAR

Lichtpuntjes (bij de affiche 2022-2023)

Een vuurtoren richt de schepen.
Hij geeft aan: er is een vasteland,
een vaste bodem om op te landen.

Die vaste bodem, zijn wij dat niet allen?
Dat wij op elkaar kunnen rekenen,
is dat geen eerste voorwaarde
om goed doorheen het schooljaar te varen?

Ieder van ons kan een beetje vuurtoren zijn,
waarop de ander zich kan richten.
Directies, administratieven, onderwijzenden,
mentors, ondersteuners, beginnelingen,
technische en onderhoudsmensen, toezichters,...
Het is een sterke bodem en stevig web
als zij verbonden zijn
in aandacht, respect en waardering
voor elkaar en voor ieders werk,
als zij allen hun vuurtoren ontstoken houden.

Is dat geen eerste lichtpunt:
wij beginnen er samen aan?
Het gras is nog groen.
Er zijn nog geen dorre plekken
van sommigen die te weinig steun krijgen
of van hen die het een beetje losjes nemen.
Eén spoor van licht loopt naar de toren toe.
Alsof iedereen op die weg wil gaan,
niet te strak, niet in één uniform,
maar met je eigen tint.

Mag de weg groen blijven.
Ook al zien we nog niet
waar er mist opduikt of zware wolken.
Achter de toren is er een groter licht, de zonkant.
Voor wie christen is:
een licht dat blijft schijnen in alle omstandigheden.

Mag dat grote licht ons blijven aantrekken en aansteken.
Mag de goede Geest ons samenhouden.
Dat Hij elk van ons in zijn licht houdt.

Rik Renckens