

## BEGIN SCHOOLJAAR

### **De kracht van verbinden**

Wij hebben nog een lichte zomerkleur,  
maar we maken alles weer klaar  
voor een nieuw werkjaar.  
De werkruimten zijn opgepoetst.  
De nieuwe materialen zijn verdeeld.  
Het is nu aan ons  
om onze handen uit te steken  
en onze harten te openen.

Wij gaan op zoek naar verbinding.  
Wij zoeken het toch allen:  
verbinding met ...  
Verbonden zijn, erbij horen,  
het geeft een goed gevoel.

Verbinding met anderen,  
leerlingen en collega's,  
ouders en onderwijsbetrokkenen.  
Verbonden zijn we  
als ze een plaats krijgen in ons hart.  
Dan horen we hun vragen  
en dan zien we wie ze zijn.  
Dan raken zij ons  
en mogen ze op ons rekenen.  
Dan geven we van het beste van onszelf.

Wie christen is,  
voelt zich ook verbonden  
met iemand hoger,  
met Jezus van Nazaret,  
met de accenten die Hij legde  
in zijn omgang met kinderen,  
met zwakkeren, met ieder mens.  
Zijn goede Geest zoekt verbinding  
met ons, met ons hart, met onze handen.  
Met die Geest verbonden zijn,  
het geeft extra kracht en zin.

Mag die Geest velen raken,  
rechtstreeks of via de anderen.

*Rik Renckens*