

VERBINDEN

Verbonden met elk

Sommige mensen zijn er heel goed in:
om het goede te zien in iemand.

Zij hebben dat talent:

al bij de kennismaking of het eerste contact
kunnen ze iets positief in de andere voelen
en drukken ze dat ook uit.

Dat schept verbinding:

de andere voelt zich veilig en gewaardeerd
en durft dan meer open en zichzelf zijn.

In een klas, een school of een groep is dat ook belangrijk:
dat je het goede van de anderen probeert te zien
en probeert te bevestigen.

Dat is niet gemakkelijk,

als die leerling altijd opvalt door zijn storingen,
als de collega erg prikkelbaar is,
als je directie haar waardering niet uit.

Je zou voor jezelf het lijstje eens kunnen maken:
bij welke collega of leerling zie ik het fijne direct
en bij wie niet?

Hoe kan ik meer verbonden zijn met elk?

En hoe voel ik dat anderen met mij verbonden zijn?

Ervaar ik dat collega's of leerlingen mij waarderen?

Verbondenheid zoeken, het is een humane opdracht
en voor christenen dus ook een roeping.

Jezus riep Zacheüs vanuit zijn hoogte

en toen pas kwam het goede in hem boven.

Hij ontdekte zijn levensdoel: van zijn rijkdom uitdelen.

Ieder kind, ieder mens heeft zijn meerwaarde,
en kan zijn rijkdom bieden aan de wereld.

Je verbinden met de ander,

opdat die zich kan ontplooien

en een waardevol levensdoel kan vinden of realiseren,
mag dat een sfeer zijn die ons allen verbindt.

De kracht van de verbinding, probeer ze ten volle uit,
doe maar de eerste stap.

Rik Renckens