

EINDE SCHOOLJAAR

Terugblik op jouw verbinding

We gingen dit schooljaar op zoek naar verbinding.
Verbinding met leerlingen en collega's,
ouders en onderwijsbetrokkenen.
Hebben ze een plaats gekregen in ons hart?

Welke kleuter of leerling hebben we zien veranderen?
Welke collega is dichterbij ons gekomen?
Welke ouder is een echte verrijking voor onze school?
Met wie lag de verbinding moeilijk, maar is het toch gelukt?

Ik denk terug aan wat Katrin ooit schreef,
over haar juf in het derde leerjaar,
waarbij ze zelfs twee jaren doorbracht,
want ze kon niet mee met haar leeftijdsgenoten.
Die juf ontdekte toen wat Katrin wel goed kon:
wegdromen, fantaseren en dat opschrijven.

Katrin schrijft:

“Wanneer ik me niet in het gejoel op de speelplaats durfde te storten,
leende u me boeken om in te duiken.
En wanneer ik me alleen voelde,
toonde u me dat een fantasiewereld
niet altijd hoeft onder te doen voor de realiteit.
Vandaag doe ik elke dag wat ik van u geleerd heb.
Lezen en schrijven, en meestal word ik er nog voor betaald ook!
Weet dat dit zonder u nooit mogelijk was geweest.”

(De Morgen, 5 okt. 2021, Dag van de leraar)

Verbinding maken met anderen,
eigenlijk zochten we het met velen.
Met de een lukte het al beter,
met een ander kan het nog niet.
Als het lukt is het een extra kracht:
je staat dan samen in de wereld
of je laat een spoor achter voor het leven.

Verbinding maken, christenen doen het ook vanuit een Bron,
Iemand die hen voorging naar de verbinding met allen.
Is elke verbinding die wij maakten of ontvingen
geen weerspiegeling van zijn levensgave?

Rik Renckens