

KERSTMIS

Zijn licht brengt verbinding

Kerstmis is nog altijd een feest van licht.
Winkelstraten, pleinen, winterlanden fonkelen.
Woningen worden kersthuisen,
kerststraten worden toeristisch.
Mensen komen ernaar toe.
om te bewonderen en om te genieten.
Al dat licht brengt ook een beetje licht.

Kerstmis is nog altijd een feest van licht.
Omdat er iemand licht bracht.
Licht in het hart van de wereld:
er is een eeuwig licht,
ieder mens is voor dat licht geboren,
dat licht is met jou onderweg,
dat licht wil in jou zijn,
dat licht mag jij uitdragen.

Kerstmis is nog altijd een feest van licht.
Komt dat licht
bij de kleuter die niet buiten kan spelen?
Bij het kind met de ongezonde boterhamdoos?
Bij het meisje dat zich afvraagt
waarom zij geadopteerd is?
Bij de jongen die gepest wordt?

Kerstmis is nog altijd een feest van licht.
Komt dat licht bij ons?
In ons leraar zijn? Er zijn voor alle leerlingen.
In onze levensvisie? Vertrouwen en hoop bewaren.
In onze thuis? Bouwen aan een familie.
In onze omgeving? Men mag ons iets vragen.
In ons geloof? Wij schuiven het niet aan de kant.

Kerstmis is nog altijd een feest van licht.
Mag het kerstlicht ons verbinden met anderen?
Mag het ons verbinden met ons hart?
Mag het ons meer verbinden met Zijn licht
dat ook voor ons in de wereld is gekomen?

Rik Renckens