

Vakantiehanden om te zorgen

Nu is het vakantie ... Eindelijk ...
Het zijn zware maanden geweest.
We hebben in ons kot gezeten.
Er werd beroep gedaan op onze goede wil.
om de leerlingen niet los te laten,
om hun leren zo goed als het kon te doen doorgaan.

Nu is het vakantie. Maar toch niet echt:
we kunnen niet onbezorgd de vakantie in.
Het is nog altijd afstand houden,
onze contacten beperken,
dikwijls onze handen wassen,
niet naar grote feestjes gaan,
op bepaalde plekken je mondkapje dragen,
zelfs op het strand de anderhalve meter respecteren,
naar het buitenland gaan met grote reserve.

Nu is het vakantie.
Vakantie met een gevarendriehoek.
En tevens met een gebodsteken:
wees bekommerd om jouw gezondheid
en om die van de anderen.
Het hangt van ieder van ons af
of we de vakantie in schoonheid kunnen eindigen.
Een geslaagde vakantietijd is
een vakantie zonder tweede opstoot.
Niemand wil een tweede grote golf.
Maar zijn er genoeg mensen bereid
om waakzaam en voorzichtig te blijven?

Nu is het vakantie.
We hebben wellicht mooie plannen
en ontspanning in het vooruitzicht.
We kunnen hopelijk van veel genieten.
Onze grootste vreugde zal zijn:
als het hier zo goed als coronavrij wordt.
Was je handen deze maanden nog maar dikwijls.
Zo ben je goed bezig
met goed te zorgen voor iedereen.

Rik Renckens