

START SCHOOLJAAR

Handen vol hoop

Wat hopen wij bij het nieuwe begin?

Wij hopen zoveel:

dat het goed mag gaan in onze klassen,
dat het fijn mag zijn in onze school,
dat we ons werk met vreugde doen,
dat we gewaardeerd worden.

We staan aan het begin.

Met handen vol hoop.

Maar tegelijk zijn ze nu nog leeg:

we hebben nog niets bereikt.

Het is wachten op de vruchten.

Nu hebben we enkel zaadjes

die we hoopvol uitzaaien.

Het zaadje van de aandacht.

Aandacht voor elke leerling
en voor elke collega.

Het zaadje van de inzet.

Inzet voor je dagelijks werk
en voor wat er dikwijls bijkomt.

Het zaadje van het geduld.

Geduld om te wachten op groei
en om telkens weer te herbeginnen.

Die zaadjes zijn in ons gevallen,

in onze vruchtbare aarde,
maar ook op onze harde bodem.

Welke meststof is daar nodig
opdat ze zouden indringen en standhouden?

Wie gelooft,

die opent zijn handen en hart
voor de meststof van Hogerhand
van de Grote Zaaier.

Hij die met liefde naar mensen kijkt.

Mag de zon van Zijn liefde
jouw schooljaar vruchtbaar maken.

Rik Renckens