

## KERSTMIS

### Handen-vol geschenken

De kerstboom is 'in' dit jaar.  
Verkopers wedijveren om de goedkoopste te zijn.  
Milieugroepen geven tips  
voor een milieuvriendelijke aanschaf en aanplant.  
Je kan hem ook aan huis laten leveren.  
De boom hoort er blijkbaar bij.  
Of er ook een kerststal onder staat?  
Misschien die van de grootouders nog.

Onder de kerstboom liggen wellicht de pakjes.  
Dat is eigenlijk de dood van Kerstmis.  
In de Kerstman geloven wij wel niet.  
Maar zijn pakjes vinden velen een fijn gebeuren.  
Het is toch fijn om iets te mogen geven  
en om dan bovendien iets terug te krijgen?  
Daarvoor moet je zelfs niet gelovig zijn.

De Wijzen hadden ook pakjes bij,  
zo wordt over hen verteld.  
Schatten zelfs, van goud tot mirre,  
Zo gaven ze het beste van henzelf.  
Zij hadden het toen reeds begrepen:  
daarvoor was dat Kind geboren.  
Om mensen voor te gaan in het geven  
en in het geven van zijn leven.  
De meest passende pakjes onder de kerstboom  
zouden daarom 'weggeefpakjes' moeten zijn:  
onze geschenken voor de armen.

De kerstboom verwijst trouwens naar die andere boom:  
de levensboom van het kruis.  
Kerstmis vieren, het is opkijken naar een Kind  
dat op een kruis zal sterven  
en dat door christenen een 'Redder' wordt genoemd.

Kerstmis, welke geschenken brengt het ons dit jaar?  
Gaan wij met handen vol geschenken naar huis?  
Of met handen vol hoop  
omdat er nog altijd mensen zijn  
die zijn warmte en zijn kracht uitdelen?

*Rik Renckens*