

## VEERTIGDAGENTIJD

### **Op stap met de boer**

'40 dagen zonder' ...  
we horen er weer over  
of we doen eraan mee:  
veertig dagen vegetarisch eten,  
en misschien zelfs langer en meer.

Het maakt ons allen meer bewust  
van hoe de voedselketen in elkaar zit  
en hoe milieuvriendelijk het is  
om groenten en fruit uit eigen streek te eten.  
De echte bioboeren hier boeren er goed mee.

Ook in Guatemala huldigt men die principes.  
Maar het grote probleem is daar  
dat wie wil boeren, ook grond moet hebben.  
Cesar, de man die dit jaar op de affiche staat van Broederlijk Delen,  
is een boer zonder grond.  
Hij werkte jaren op een koffieplantage voor drie euro per dag,  
nauwelijks genoeg om zijn gezin van eten te voorzien.  
De beste manier om voldoende eten op tafel te krijgen,  
is zelf voedsel telen.  
Plataforma Agraria is een straffe organisatie die boerengroepen verenigt  
en die hen ondersteunt om aan grond te komen.  
Daarna worden ze begeleid om te investeren in zaaigoed,  
om verschillende gewassen te leren telen,  
om de grond te voeden met mest van dieren en assen van het vuur,  
zodat er gezonde vruchten komen.  
De volgende stap is om verwerkte producten op de markt te brengen,  
zoals gemalen koffie, confituur of chocolade.  
Cesar is begonnen aan een lange strijd, vooral voor zijn kinderen,  
opdat zij in de toekomst zouden kunnen studeren.

Broederlijk Delen hier verspreidt zijn droom en versterkt zijn strijd.  
Het is nog een lange strijd,  
nog zwaarder dan de problemen van de bioboeren hier,  
die ook lijden onder het verdwijnen van landbouwgrond.

Wij krijgen weer veertig dagen om ons in te leven  
in de situatie van de gezonde boer, hier en wereldwijd.  
Wij mogen gegrond meestappen voor hun grond.

*Rik Renckens*