

VERBONDENHEID

Stap jij ook mee?

Onderzoeken tonen aan:

Belgen zijn minder verbonden dan we denken.

De helft van alle Belgen voelt zich eenzaam.

Bij de kinderen en jongeren is het beter:

de meesten voelen zich tevreden over hun leven.

Anderen voelen zich niet thuis op school,

worden gepest of zitten slecht in hun vel.

En zelfs bijna de helft van de kinderen en jongeren zegt dat ze al eens gepest werden, al dan niet via het internet.

Er is een project gaande, 'Warme Scholen',

dat er zich op toelegt

om de betrokkenheid en het welbevinden

van de leerlingen bewust bij te sturen.

Dat is op zich niets nieuw:

wordt dat niet in alle scholen nagestreefd?

Maar niet overal met succes blijkbaar.

Kleuters, leerlingen, leerkrachten tot verbinding brengen,

onderling en met elkaar, zelfs wereldwijd,

het is een doel van de opvoeding.

Maar waarom zou je dat doen,

je verbinden en engageren voor een ander?

Waarvoor zou je de andere nodig hebben?

Je kan toch op eigen benen staan ...

Waarom zou je bekommerd zijn om anderen?

Het meest sterke antwoord is dan:

omdat de andere jou geluk schenkt.

Geluk, dat ontvang je vooral,

als je uit jezelf bent getreden

en voor anderen iets kon betekenen.

Een gesprek, een helpende hand, aandacht,

of nog meer dat je geeft; en daarna ontdek je:

het heeft mij deugd gedaan.

Telkens als jij met iemand meestapt,

mag je je ook als christen beter voelen.

Dan zet jij verder, wat Hij voordeed en doet:

met mensen meegaan op hun weg naar dieper geluk.

Rik Renckens