

## ADVENT

### **Geroepen op de weg naar ...**

Een raar verschijnsel:  
de adventskalender met één vakje per dag is terug.  
En bovendien niet meer alleen voor kinderen.  
Voor kinderen zijn er adventskalenders  
met elke dag een cadeautje of een speelgoedje  
dat te voorschijn komt in de aanloop naar kerst.  
En de ouders kunnen kiezen tussen beautyproducten,  
elke dag van een ander merk,  
of: kledingaccessoires, juweeltjes, zelfbouwdoosjes,  
en zelfs een krat bier, met 24 bieren uit zeven landen.

Zo wordt kerst ingeleid en voorbereid,  
met een accent op genieten, overvloed,  
materiële zelfbevrediging.  
En als de aanloop al in die richting gaat,  
wat zal het dan met Kerstmis zelf zijn?

Gelukkig is ook een andere adventsbeleving mogelijk.  
Met een adventskalender  
die elke dag aanzet om even te reflecteren,  
die je de ene dag binnenbrengt in de wereld van de armen,  
van Robby en zijn familie,  
die je de andere dag helpt om rustiger te leven;  
die wekelijks een verhaal van hoop vertelt,  
over solidariteit en over mensen die samenspannen;  
die op zondag een Bijbelverhaal actualiseert  
en op vrijdag aanzet tot bidden.  
Gelukkig is daarbij ook aan de kinderen gedacht:  
niet alleen via Robby, maar ook via een dagelijks belletje,  
dat aanzet om iets te bespreken, te overdenken of te doen.

Ik weet niet welke adventskalender jij verkiest.  
Het zal ervan afhangen hoe jij naar Kerstmis kijkt.  
Hoe wil jij dat feest voorbereiden?  
Wil jij het de betekenis geven die God heeft bedoeld?  
Die eerste Kerstmis,  
was dat niet een feest van eenvoud en van liefde?

Hopelijk zijn er dit jaar genoeg christenen  
die zich geroepen weten en voorbereiden om die kerst over te doen.

*Rik Renckens*