

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Bemind en geroepen, en dan?

“Zou je papa nu nog ergens verder leven?”,
vraagt de reporter aan Isabel, wiens vader gestorven is.
“Neen, dat geloof ik niet”, antwoordt zij,
“Mijn papa geloofde er ook niet in.”
Els, wiens man gestorven is, vertelt:
“Hij sloeg enkele weken voor zijn dood,
een vlieg te pletter, en hij zei:
‘Tot daar het leven, en dan is het gedaan’.
Zo dacht hij over het leven en voor mij is het ook zo ...”

Jasper, die zijn vader nooit heeft gekend,
omdat hij stierf enkele maanden na Jaspers geboorte,
voelt het anders aan: “Ik voel een gat in mijn hart.
Maar hij is een beetje daar, en ook hier en overal.
Soms voel ik iets of iemand om mij heen
en dan denk ik dat het mijn papa is”.

Leven na de dood ... Hoe wij er over denken,
het zal ook bij ieder van ons verschillend zijn,
want het gaat over een andere wereld,
waar alles van onze wereld en onze tijdsbeleving
relatief is, goddelijk relatief, van een andere orde.

Christenen trekken zich op aan de boodschap
‘Je bent bemind. Je bent geroepen’.
Voor God ben je niet relatief, maar absoluut,
niet onbestemd, maar bijzonder,
niet geroepen tot het niets,
maar geroepen tot eeuwigheid.

Over het leven na de dood
mogen wij nadenken met ons volle verstand.
Als we steeds maar beseffen: elk antwoord is beperkt
en ingekleurd door onze ervaringen hier.
Gelukkig zij die dan nog verder kijken
en zich toevertrouwen aan de Eeuwige:
dat zij in leven en in zorgen
op zijn blijvende liefde mogen bouwen.