

FEEST

Het feestelijke vuur van de liefde

Het is weer een tijd van feesten.
De meimaand schenkt extra vrije dagen.
Communies en andere feesten staan op de agenda.
Intussen gaat ook het schoolleven wel verder,
met dikwijls nog een schoolfeest in het verschiet.

Het echte feest zou ook in de school moeten blijven:
het feest van met kinderen onderweg te zijn
en te voelen dat je met hen verder geraakt.
Het is geen feest met ballonnen, maar een feest van liefde.

Je hoort het als ouders spreken over school:
is hun kind terechtgekomen bij een leerkracht
die bekommerd is om hun kind?
Voelen zij aan hun kind dat het iets leert?
Is er een sfeer waarin het zich veilig voelt
en is er aandacht voor de verscheidenheid?

Het vuur van de liefde zou moeten branden
in iedereen die bij de school betrokken is.
Het is het aanstekelijke vuur
van collega's die er samen gaan aanstaan,
van verantwoordelijken die aandacht geven,
bevestigen, verbinden, maar ook bijsturen.

Het vuur van de liefde heeft voor christenen ook te maken
met een kracht die je ontvangt.
Menselijke energie is altijd beperkt.
Om daarboven te gaan en je eigen energie te overtreffen,
kan je je openstellen voor Zijn blik
en Zijn hart en Zijn medewerking.
Het moet niet alleen van jezelf komen.

Als er een feest is, dan viert Hij mee.
En als het vuur uit jouw kracht verdwijnt,
dan mag je rusten bij Hem.
Mocht het nodig zijn voor jou:
dat Hij het vuur van de liefde in jou vernieuwt.