

PASEN

Sta op en word nieuw

Op complimentendag geeft de directeur
aan elk van zijn leerkrachten een bloem met een compliment.
Iemand ontfermt zich over een kind dat gevallen is.
Na een lange ziekte mag je terug aan het werk.
Het zijn ervaringen waarin mensen rechtekomen,
opstaan, opgetild worden, zich weer rechteken.

Pasen heeft ook met opstaan te maken.
Jezus die opstaat, die er weer staat,
die na de dood toch weer rechtekomt.
Niet uit eigen kracht,
maar omdat God Hem in leven houdt,
Hem bij zich opneemt, Hem rechte doet.
God geeft Hem als het ware een compliment:
'Jouw liefde is de mooiste.
Jouw levensgave gaat niet verloren.'

Misschien krijg jij ook een compliment van God.
Omdat jij mensen helpt om rechte te komen.
Omdat jij zijn zwakke kinderen ziet
en die met meer zorg omringt.
Omdat jij tijd maakt om te luisteren.
Omdat jij het stil maakt
om een goede weg te zoeken.
Ontvang dat compliment maar in je binnenste.
Je buitenkant loopt er rechte door.

Voor christenen is Pasen nog meer.
Dat je na je dood het compliment te horen krijgt:
"Sta op ... Ik doe je opstaan ...
Jouw leven en jouw liefde gaan niet verloren."
En nu spoort Hij je daarmee aan:
"Sta op ... Ik doe je opstaan
uit alles wat je onvrij en dood maakt.
Sta op ... Ik maak een nieuwe mens van jou."

Pasen vieren is genieten van het nieuwe mens zijn,
van Zijn opstanding en van de jouwe.

Rik Renckens