

EINDE SCHOOLJAAR

Wie kan jij doen opstaan?

Het is stilaan tijd om de balans op te maken.
Wie zit er langs de weg in onze scholen?
Welke leerlingen zaten dit schooljaar niet goed
en hebben geen nieuwe plaats gevonden?
Welke leerlingen hebben wat afgehaakt
en komen niet meer graag?
Zijn er ook bij onze collega's afhakers,
die het enthousiasme kwijt zijn?
Of hebben sommigen zware dingen meegemaakt
en zitten zij thuis heel langzaam te bekomen?

'Sta op', twee woorden die we al dikwijls hoorden,
is zeker voor hen bedoeld.
Maar kunnen wij hen doen opstaan?
Niet door dat gewoon te zeggen.
Hen zien, hen nabij zijn,
hen beluisteren, met hen meeleven,
hen niet uit het oog verliezen of niet vergeten,
dat kunnen wij wel proberen.
Dat doet hen al wat rechter komen,
misschien weer helemaal opstaan.

'Sta op' is een verrijzeniswoord.
Voor christenen is het een extra aansporing
om Pasen in praktijk te brengen.
In iedere leerling en in iedere collega
zit er een kiem van Hem,
een kiem die goede aarde nodig heeft
om uit te groeien tot een rechte mens.
Die kiem wacht om opgewekt te worden.

Sta op ... wie je ook bent,
sterk of zwak in je geloof.
Sta zelf op en kijk eens rond
naar iemand in jouw klas of school
die jij kan aanmoedigen.
Zorg dat het schooljaareinde voor hem of haar
de smaak en vreugde van Pasen heeft.