

PINKSTEREN

Sta op, vanuit je goede kant

Bruin deed zijn eerste communie.
Er was daarna feest bij hem thuis.
Eerst koffie en zelfgebakken taarten
en dan een Star-Wars-spel,
want dat was iets waarin Bruin kon opgaan.
Zijn peter en meter zorgden voor de opdrachten
en alle aanwezigen, de ploeg Bruin,
moesten het opnemen tegen Darth Vader,
een dienaar van het kwaad.
De ploeg Bruin kon het halen
en Bruin werd gehuldigd als ruimteër.

Goed en kwaad met elkaar in strijd:
het trekt aan en het is dan telkens een opluchting
als het goede het haalt.
In ieder van ons zit die dubbelheid om te kunnen reageren
vanuit je goede of je kwade kant.
Je doet het de goede kant opgaan
als je tot samenwerking komt,
vrede kan bewaren,
kiest voor de zwakke.
Het gaat de slechte kant op
als je je laat meeslepen,
als je kwetst en pijn doet,
als je je afsluit.

Wie gelovig is heeft weet
van een ondersteunende kracht:
de stem en de adem van Hem die diep in ons zit.
Hij maakt onze goede kant wakker.
Hij brengt er vuur en sterkte.
Hij schenkt vertrouwen en steun.
Hij geeft klaarheid en perspectief.
Die goede Geest is neergedaald
in alle mensen en over de wereld.

Mag die Geest opstaan in velen:
dat het met ons en onze wereld de goede kant opgaat.