

KERSTMIS

Kerstmis, a.u.b. geen schijnvertoning

“Er zullen lichtjes zijn, feestjes, prachtig versierde bomen en dito kerststalletjes. En dat terwijl de hele wereld oorlog blijft voeren. Kerstmis wordt een schijnvertoning”.
Straffe woorden van paus Franciscus, die hij sprak in de week vóór de advent.

Toch zal er ook dit jaar Kerstmis gevierd worden, zowel in Rome als in heel de wereld.
Voor velen wellicht, zonder verder te kijken dan de eigen feesttafel en de gezelligheid.
Anderen proberen hopelijk om met Kerstmis de problemen van de wereld niet uit hun blikveld te houden.

Hoe kan je van Kerstmis geen schijnvertoning maken?
De kerstsfeer is een extra gelegenheid om meer warmte te brengen.
‘De warmste week’ is bv. een mooi initiatief:
Allerlei goede doelen krijgen extra steun, heel velen komen in actie en zetten erop in.

Kerstmis is bovendien een uitnodiging om nog een stap verder te gaan.
Kerstmis is niet alleen vrede wensen, maar er zich tevens voor engageren.
Hopelijk gaan sommigen zich de vraag stellen ‘Wat doe ik voor meer vrede?’, en tot een nieuwe invulling komen.

Kerstmis is voor christenen zeker een kans om naar het kerstverhaal te luisteren en daarin te ontdekken dat er kracht inzit.
Het gaat over iemand die in moeilijke omstandigheden op de wereld komt, maar het uiteindelijk toch heeft gemaakt.
Het gaat over herders die schrikken door hetgeen op hen afkomt, maar die uiteindelijk toch op weg gaan.
Gaat het dus niet over mensen van nu die de wereld rondom zich heel ingewikkeld vinden en die schrik hebben voor wat er kan komen?
Er zijn er die dan gaan doemdenken ...
Er zijn er ook die dan durven zeggen:
‘Ik geloof in een God die vrede wil op aarde en die van alle mensen houdt’.

En die dan zich oprecht achter Hem scharen.

Rik Renckens