

EINDE SCHOOLJAAR

Tijd van vreugde?

Het is goed om op het einde van een schooljaar even terug te blikken.

Het verhaal van het verloren schaap kan ons op verschillende wijzen bevragen.

Heb je de kleuter of de leerling gezien die zich niet goed voelde in de klas?

Hij liep weg van de andere kinderen.

Hij werd niet gekozen door hen.

Hij voelde zich verloren.

Heb je het gezien?

Heb je ook gezocht naar vernieuwing?

Niet om de vernieuwing op zich, maar omdat het beter kon

en om er weer met je hart bij te zijn.

Heb je met elkaar kunnen zoeken?

Heb je elkaar geënthousiasmeerd?

Heb je gevonden waarvoor je het doet?

Je bent bezig met onderwijs, met mensen, met hun kinderen.

Er wordt veel van jou verwacht.

Voor veel dingen weet men jou te vinden.

Heb je je ook laten vinden?

Heb je weer gezien dat jouw inzet belangrijk is?

Heb je vreugde gevoeld?

Komen je enkele vreugdevolle momenten voor ogen?

Was het vreugde samen met anderen?

Waren het momenten van grotere verbondenheid, van meer samenhang in je klas of school?

Wij mogen dankbaar zijn om wat wij positief kunnen beamen.

Een school waar gezocht is en gevonden, daar is nu ook vreugde.

En die vreugde is ook 'in de hemel', zegt Jezus:

daar is al vreugde om dat éne dat jij bijzonder hebt gedaan.

Hoeveel temeer dan om je honderden andere werken.