

VERBONDENHEID – SAMENWERKING

Op je schouders nemen

In Zuid-Afrika bestaat er volgende wijsheid:

'Wanneer je op een vriend zijn schouders gaat staan,

zijn meer dingen voor je zichtbaar.

Wanneer jullie rug aan rug staan,

is er minder reden tot angst.

Wanneer jullie schouder aan schouder staan,

is de last lichter.

En wanneer jullie samen omhoog kijken,

is de pracht en de grootsheid van de hemeltuin adembenemend.'

Het zijn vier vormen van samenwerking, die elk accentueren:

samen ben je sterker.

Wellicht ervaren wij dat ook in ons werk.

Als je iets samen met anderen kan uitwerken,

dan heeft het meer kracht.

Als je voelt dat anderen op hetzelfde spoor zitten,

dan wordt zwaar werk al lichter.

Als je samen aan tafel gaat om iets te bespreken,

dan vermenigvuldigen zich de ideeën

en dan ga je handelen vanuit een andere sfeer.

Soms zal je wellicht zijn zoals dat ene schaap,

je eigen weg zoeken, misschien zelfs voorop lopen,

of achterblijven.

Maar telkens zal er vreugde zijn,

als jij je bij de anderen kan voegen,

als zij jou op hun schouders nemen

of als zij hun schouders zetten onder hetgeen jij hebt uitgestippeld.

Hoe stevig zijn jouw schouders?

Hoeveel kunnen zij aan?

Hoeveel krachtiger zijn ze

als je met anderen schouder aan schouder staat?

Voor wie gelovig is,

bestaat er nog een andere schouder:

de schouder van Hem die je opzoekt

en op Zijn schouders neemt,

op momenten dat je ergens vastzit.

Hij draagt je dan, tot je met anderen verder kan.