

VERLOREN IN DE GROEP

Op zoek naar de verlorenen

Als een kind of jongere vermist is,
dan komt een heel netwerk in actie.
Er wordt heel ernstig afgewogen
hoe onrustwekkend de verdwijning is.
Naargelang de ernst van de situatie
worden steeds meer diensten en mensen ingezet.
Tot het kind of de jongere is teruggevonden.
Dan is er grote opluchting ... en vreugde ...
Men denkt in eerste instantie niet meer
aan al de angsten en zorgen die men doorstond.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk.
Niemand wil hen verliezen.
Soms lopen ze weg.
Maar nog meer wellicht,
lopen ze soms verloren,
verloren in hun groep,
verloren in onze wereld.

In onze scholen voelen wij het soms:
dat kind doet zo moeilijk,
die leerling is zo bang,
die jongere is zo stil,
dat meisje is zo hard.
Wat is er met hen aan de hand?

Op zoek gaan naar de verlorene,
het is ontdekken dat één van je twintig,
of één van je honderden, er niet bij hoort ...
Waar is hij achtergebleven?
Waarin is zij verward?

Wat zal er vreugde zijn bij allen,
telkens als één wordt gevonden.
En er zal vreugde zijn bij God:
Want het is ook telkens één van zijn kinderen
die jij dan terugvindt.