

BEGIN SCHOOLJAAR

'verloren/ zoeken/ gevonden/ vreugde'

Een erg gekend verhaal kan ons dit jaar inspireren.
Het verhaal van het verloren schaap, het honderdste,
dat verloren loopt, gezocht wordt en gevonden.

Niet al onze leerlingen zijn verloren schapen.
Maar het zijn wel schapen naar wie wij op zoek gaan,
om hen thuis te brengen
in een vak, in het leven, in het samenleven.

Wij mogen op zoek gaan
om leerlingen thuis te brengen.
Hopelijk heb jij ook een groot verlangen,
om die leerlingen te zoeken:
om ze te leren kennen,
om ze bij naam te noemen,
om hun interesses te zien,
om hun reactie te begrijpen.
Dat is een zoeken, soms honderd dagen lang,
tot je datgene vindt
wat hen raakt, wat hen boeit, wat hen goed doet.

De herder nam het schaap op zijn schouders,
toen hij het gevonden had.
Mogen onze leerlingen
en ook jouw collega's voelen
dat jij je schouders zet,
onder dat goede voornemen,
om naar allen op zoek te gaan,
en om velen ook te vinden.
En als er velen daaronder hun schouders zetten,
dan loopt hopelijk geen enkele leerling verloren.

Wie zo op weg gaat
om leerlingen te zoeken en te vinden,
hij of zij gelijkt op de goede herder uit de parabel.
Mag die goede herder vlees en bloed worden
in jou en in velen van je collega's.
En er zal vreugde zijn bij de leerlingen.