

KERSTBOODSCHAP COC 2023

# “Vrede op aarde aan iedereen!”

**E**lk jaar rond Kerstmis wensen mensen elkaar vrede toe. En elk jaar moeten wij vaststellen dat er over heel de wereld nog altijd veel te veel gewelddadige conflicten zijn. Dan denken we niet alleen aan de conflicten die het meest in de media komen, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs, maar ook de gewelddadige conflicten in Syrië, Jemen, Somalië ...

In al die conflicten zijn vooral de onschuldige mensen de grootste slachtoffers. Vele kinderen worden gedood of krijgen niet de kans zich verder te ontwikkelen.

Voor veel mensen is oorlog een 'te ver van mijn bed'-show, omdat ze vaak niet persoonlijk geraakt worden, de ellende die de slachtoffers dagelijks ervaren zelf niet aan den lijve ondervinden.

Wij worden hier bij ons weliswaar – en gelukkig! – niet geconfronteerd met gewelddadige conflicten, maar dat neemt niet weg dat ook wij met problemen af te rekenen hebben. Al jaren spreekt men over de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs: een probleem dat niet op korte tijd opgelost zal geraken. Al verscheidene jaren komen bureauspecialisten en politici, te pas en te onpas, met allerlei theorieën over hoe de kwaliteit van ons onderwijs kan verbeteren. Jaar na jaar stellen we vast dat het er alleen maar op achteruitgaat. Elke keer komen ze met nepoplossingen af die vaak ook nog eens een averechts gevolg hebben. Een belangrijke groep vergeet men elke keer te vragen hoe het beter zou kunnen: de echte deskundige die elke dag in de klas staat, elke dag in de academie, het centrum, de instelling of de school actief is.



Gelukkig gebeuren er ook nog positieve dingen. COC heeft in oktober haar vijfjaarlijkse congres gehouden, het 4D-congres over duurzaam, doordacht en democratisch digitaliseren. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze kan het leven van veel mensen gemakkelijker maken, maar we moeten ook aandacht blijven hebben voor de gevaren ervan, we moeten er ons ook van bewust zijn dat er altijd mensen, jong en oud, zullen zijn die niet meekunnen met deze digitalisering. Als nationaal voorzitter ben ik enorm trots op het hele COC-team dat van dit congres een zeer geslaagd evenement heeft gemaakt.

Samen met jou stel ik vast dat veel mensen deze donkere periode willen verjagen door buiten lichtjes op te hangen, de kerstbomen alsmaar vroeger te plaatsen ... Velen van ons snakken naar de kerstperiode, juist omdat dat een mooie en gezellige tijd is. Daarom wens ik iedereen fijne feestdagen en een mooie tijd om de batterijen op te laden.

Een zalig Kerstmis en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

**Roger Buntinx**  
Nationaal voorzitter COC

