

# Kerstboodschap

Beste vrienden en vriendinnen

We zitten volop in de voorbereiding naar Kerstmis. Het feest bij uitstek waaraan we warmte, gezelligheid, liefde, geloof en hoop toeschrijven. Het moment bij uitstek dat ik als nationaal voorzitter in de pen kruip om enkele gedachten neer te schrijven.

Uit het jaar 2017 onthouden we dat Donald Trump aantrad als 45ste president van de Verenigde Staten, dat Frankrijk koos voor een sociaalliberale president en dat de brand in de Grenfelltoeren in Londen 79 mensenvlens eiste. Ook bleven we dit jaar niet gespaard van aanslagen, onder andere in Istanboel, Londen, op de Ramblas in Barcelona...

Ook in het onderwijs komt alles in een stroomversnelling met voorstellen, aanpassingen, nieuwe regels en noem maar op, noem het gerust een tsunami! Waarschijnlijk hebben de nakende verkiezingen in 2019 er iets mee te maken en wil men dit jaar rond zijn met diverse aanpassingen.

Toch is er ook één zekerheid, namelijk dat de Christelijke OnderwijsCentrale als een rots in de onderwijsbranding staat. Onze personeelsleden en vakbondsafgevaardigden staan dag in, dag uit klaar om de leden bij te staan en te vertegenwoordigen. Daar wil ik iedereen alvast van harte voor danken.

Vakbonden zijn niet sexy, hoor je vaak. In een steeds individualistischere maatschappij zijn vakbonden inderdaad niet aantrekkelijk. En toch... toch zie je dat er nood is aan middenveldorganisaties die bepaalde waarden en normen hoog houden, die opkomen voor de sociaal zwakkeren en de solidariteit. COC wil een vakbond voor het onderwijspersoneel zijn, maar evenzeer willen wij de leerlingen een belangrijke plaats geven in het onderwijs. Wij staan voor kwaliteitsvol en vormend onderwijs. Ieder kind is belangrijk en telt mee, rekening houdend met zijn of haar talenten, in welk type onderwijs dan ook.

Dat het onderwijs onze passie is en ons nauw aan het hart ligt, willen we op ons congres in september 2018 ook duidelijk maken. Met onze vakbondsafgevaardigden willen we dan de koers voor de volgende vijf jaar uitzetten. Op de studiedienst van COC gonst het momenteel al van de bedrijvigheid en onze bestuursleden krijgen inspraak tijdens diverse vormingsmomenten zodat we het congres op sterke fundamenten kunnen bouwen.

We leven in jachtige tijden, in een technologische hoogconjunctuur. Alles moet sneller en sneller gaan. We hebben honderden apps ter beschikking die ons daarbij proberen te helpen met als gevolg dat we alles nog sneller willen laten gaan. Onlangs hoorde ik nog iemand mijmeren over de tijden dat er geen e-mail bestond, dat je geduldig moest wachten op een brief alvorens verder te kunnen.

Wie mij kent weet dat ik een passie heb voor technologie en de implementatie ervan in het onderwijs. Maar evenzeer ben ik er rotsvast van overtuigd dat bepaalde basisvaardigheden zoals schrijven of de pincetgreep nooit volledig met technologie kunnen aangeleerd worden. Vaak hoor ik ongerustheid bij collega's rond het werk dat ze denken te hebben bij het gebruik van bijvoorbeeld tablets. Steeds probeer ik hen te overtuigen dat het inzetten van deze technologie een meerwaarde is, net zoals dat geldt voor boeken en schriften. De gsm uit de school en het klaslokaal weren is onbegonnen werk. Onze jongeren er verantwoord mee leren omgaan daarentegen een uitgelezen taak voor onderwijs.

Af en toe moeten we loskomen van ons hectische bestaan. Onze apostelpaarden nemen en de natuur in trekken, terug verwonderd raken van de schoonheid van wat de natuur ons biedt. Genieten van eenvoudige dingen die ons dagelijks worden gegeven.

Tijd voorzien om het eens stil te maken in onze omgeving en ons hart open te stellen voor God en zo in dialoog met Hem te gaan. Te luisteren naar wat Hij ons vraagt. Vriendelijk, sociaal en hulpvaardig zijn!

Ik wens jullie allen uit de grond van mijn hart een heel zalige Kerst en een gezond en gezegend Nieuwjaar.

Serge Vrancken  
nationale voorzitter

**AF EN TOE MOETEN  
WE LOSKOMEN VAN  
ONS HECTISCHE  
BESTAAN. TERUG  
VERWONDERD  
RAKEN VAN DE  
SCHOONHEID VAN  
WAT DE NATUUR  
ONS BIJDT.**

