
Geluk hebben

Herman De Croo schreef tijdens zijn jeugd op het college een opstel, 'Ma conception du bonheur'. De vader van de premier gelooft dat geluk vooral 'geluk hebben' betekent. Maar ook dat je een beetje de 'steenlegger' bent van je eigen leven. Leren leven met jezelf en vervolgens leren leven met de anderen. "Want", zei hij in De Morgen, "als we het onevenwicht in de wereld niet proberen op te lossen, vernietigen we onszelf."

In diezelfde krant getuigt huisarts Stephanie De Maesschalck over de toename van de armoede als gevolg van de coronapandemie. Ze ziet hoe mensen die het al moeilijk hadden, nu echt moeite hebben om te overleven. "Mensen met de laagste inkomens wonen in de minst gezonde huizen en lopen (met vaak een flexi-job) meer kans om hun werk kwijt te spelen, waardoor hun inkomen nóg zakt", zegt ze. "Ziek maakt arm, en arm maakt ziek", is haar conclusie.

Je moet inderdaad wat geluk hebben in het leven. 'Gelukkig' staan er dagelijks duizenden mensen klaar om de onfortuinlijken te helpen, om het onevenwicht uit de wereld te helpen. De een werkt nu al ruim een jaar in een oorlogsgebied genaamd ziekenhuis. Een ander doet zijn best, vaak noodgedwongen van thuis uit en kijkt reikhalzend uit naar alle beloftes die afgelopen jaar gedaan werden om het geluk maakbaar, of op zijn minst bereikbaar te maken.

TOT
S
L
O
T

