

NT

M A G A Z I N E

HET BLAD VOOR DE OPENBARE SECTOR

Nr. 29

November
2019

HOL VAN PLUTO

ANNALEN IN HET HOL VAN PLUTO

GEEN BETERE PLEK dan deze rubriek om zich af te vragen hoe politici later herinnerd willen worden. Misschien dat een enkeling droomt van een wet, naar hem of haar genoemd? Of van een in wierook geschreven standbeeld, zoals dat van Paul-Henri Spaak? De man die tijdens WOII al droomde van

een Benelux en later mee aan de wieg stond van zowel de VN als de EU.

Het kan aan mij liggen, maar bij het overlopen van de leden van de huidige Vlaamse regering zie ik niet zo gauw iemand die in aanmerking komt om op een respectvolle wijze in de annalen terecht te komen. Te weinig

grandeur voor zelfs maar een bescheiden gedenkplaat. Nee, zelfs geen straatnaam in een verkavelingske in het hol van Pluto. Maar het is nog niet te laat. Niets weerhoudt hen ervan om, tegen partij- of regeringspolitiek in, plotseling een maatregel af te kondigen waar de mensheid echt beter van wordt. De geschiedenis is geduldig.