

TEKST
Timothy Puype

FOTOGRAFIE
Loterijmuseum



1934

EEN GOKJE OP DE CONGO. De beurscrash van 24 oktober 1929 op Wall Street luidde het begin in van de grote recessie van de jaren 30. Om de Belgische kolonie Congo van nieuwe inkomsten te voorzien, richtte de regering de Koloniale Loterij op. Op 18 oktober 1934 vond de eerste trekking van de Koloniale Loterij plaats in het Koninklijk Circus in Brussel. Zes loterijtrommels draaiden in het rond, een orkest speelde het volkslied en een enthousiast publiek droomde van het grote lot. Tot aan

de onafhankelijkheid van Congo ging een bij wet vastgelegd deel van de inkomsten naar hulp in de kolonie. De trommels die voor de eerste trekking van de Koloniale Loterij geleverd werden, voldeden niet aan de technische vereisten. Het Franse Loterie Nationale schoot te hulp en leende voor deze eerste trekking haar trommels uit. Voor elke trommel stond een Congolees personeelslid van de Loterij te salueren voor het blanke publiek. Vreemde tijden... ➔